

SYNPUNKTER FRÅN KLASS 2

Labyrint
Tennisplan

En damm och ett fikarställe och en liten labyrint

Labyrint
Tennisplan

Hoppa studsmatta
Bada bubbelbad
Linbana
Rida
Bondgård
Labyrint
Tivoli

Fotbollsplan
Gungor
Träd
Parkbänk
Buskar
Blommor
Klätterställning
Labyrint
Smenkstele
Studsmattor
Staty

Staty
Klätterställning
Vattenfall
Fontän

Ponnyridning

Grusgång
Gräs, buskar, betongplattor
Bänkar, träd
Badmintonplan
Kiosk

Labyrint
Klätterställning
Rabatt
Gömställen
Linbana
Klätterborg

Klätterställning
Linbana
Gungor
King plan
Gungbräda
Kinagunga
Växter

Labyrint
Skatepark

Klätterställning
Linbana
Bod
Gungbräda
Studsmatta
Saftstånd, café
Snurra
Damm
Labyrint

Labyrint med små fallgropar

Hoppa studsmatta
Bubbelbad
Linbana
Gungor
Sina gunga
Rida hästar
Bondgård
Labyrint

Jag vill att det ska finnas en labyrint
Klätterställning

Gungor

—

Labyrint

—

Gunga

Rutschkana

Labyrint

Studsmatta

Huostylta

Gungbräda

Klätterställning

Kafé

Saftstånd

—

Jag vill att det ska finnas en linbana och labyrint, tennisplan och klätterställning

—

Bord, stolar

Busklabyrint

Studsmatta

Saftstånd

Café

Snurra

Damm

—

Linbana

Kinagunga

Fotbollsplan

Gungor

Träd

Parkbänk

Buskar

Klätterställning

Labyrint

Studsmatta

Ritsaker

Snurror

Pool

—

Gungor

Linbana

Kinagunga

Klätterställning

Blommor
Äppelträd
Päronträd
Buskar
Fontän
Labyrint

SYNPUNKTER

Jag och min make har ofta diskuterat hur svårtillgängligt vattnet runt Håbo är. Vi vill se båtar längre in i tätorten. Bålsta är en utbredd tätort med mycket grönt mellan bostadsbebyggelsen, det finns ingen naturlig mötesplats. Vi skulle vilja att det byggs en kanal in från mälaren (det är ju ett dike idag), det skulle bli ett naturligt promenadstråk där bålstaborna samlas för att titta på anländande båtturister eller lapar en glass i solen. Det skulle kunna byggas små sjöbodrar som inrymmer caféer, någon restaurang, glassbar, turistinfo., ateljéer med lokala konstnärer/hemslöjdare, inredning med betoning på båtliv etc.. Ser ni det framför er? Hoppas det. Om man dessutom i anslutning till detta har parkbebyggelse där det finns fina lekområden, kanske en hälsans stig med stationer som de som vill kan träna lite under promenadens gång. Går den via centrum kanske någon utomstående turist hittar in och shoppar lite. Kanske en boulevard, detta skulle ge ett attraktivt och genomströmmande flöde för människor i alla åldrar:-) - Jag längtar redan :-)

En lekpark för alla barn i Bålsta att leka i. Saknas en sådan idag på en central plats. Gärna sittplatser med en fast grill så familjer kan umgås och grilla och barnen leka.

En stadspark bör innehålla stora träd som ger skönhet och skugga och som lever vidare över generationer av människor.

Det skulle vara trevligt med aktiviteter båda för stora och små. Så man kan göra saker med sina barn och inte bara sitta och titta på. Men även lekpark med bänkar så man som vuxen kan ta en paus och barnen aktivera sig själva.

En löpbana så man kan ha lite "tävlingar" på skoj...

Det ska vara öppet och inte massa skrymslen och vrår där folk kan gömma sig och ha som "tillhåll". Mycket soptunnor. Bra belysning.

Hej !

Leplats för stora och små barn. Många sittplatser. Ganska öppna ytor så det inte blir ett tillhåll för "fel sorts" människor. Gärna en löprunda runt området som bland annat kan nyttjas av fotbolls/hockey killar som tränar i närheten. Då blir området inte heller öde på kvällarna. Nere vid Aronsborgsviken kan man bygga ett mysigt café.

Tills sist, vilken bra idé !!!!

Hej !

Ett förslag är att muddra en kanal med avslutande del så långt in som möjligt för gästande båtar (gästhamn), prövningen är djupet 2,5 m samt passeringen för båtar med mast vid kalmarleden, gästande båtar har nära till centrum för kultur och shopping. Men vilket mysigt inslag, Skulle sätta Bålsta på Marin och Mälarkartan.

Ett grönområde i centrum ska vara ortens finrum och sociala rum helst året om. Precis som i gamla tider så gäller att "man är mans gamman", alltså att kan man titta på folk så drar man dit fler människor ex. Konserthustrappan i Stockholm. Härma gärna Stadsparken i Uppsala vad gäller det lilla huset där man kan fika samt barnen kan gå på toa. Glass och WC är småbarnsföräldrarnas mantra. Jag tror att alla förskolor skulle uppskatta en plats att gå till som alternativ till Skeppsparken som vi har i dag, och för vissa, skogen invid kinarestauranten. Ett hundstråk skulle vara kul och en hundrastgård där de kan springa lösa, likt Vasaparken i Sthlm. En agilitybana kan fungera en stor del av året och dygnet. Går barnen till parken så kommer även de äldre att dras dit för att njuta av folklivet och kanske lunchgäster som kommer på sommaren till Åbergs, kan komma till deras sommarcafé i gröna dalen? Att säga Skoklosterslots sommarcafé blir för långsökt, men vi ska lyfta fram Bålsta sevärigheter och hur man hittar vidare till dessa.

Ett förslag är den halvfåniga stolpen som brukar ha skyltar i olika vädersträck. Exempelvis Arlanda 40 km, Oslo 490 km och ett 1600-talslott 20 km. Likt svampen på Stureplan och Stora Torget i Uppsala, så ska det finnas en fast punkt som ALLA vet vad det är man menar som platsen för ens möte. Man har förstås sköna sittbänkar lite varstans och det kan gärna stå en skylt om Håbo kommuns ambitioner med stadsparken. Den uppdateras varje år, för man kan lägga till nya fenomen - en damm för flyttfåglarna som ska vidare till Hjalsta, en ny lekplats som kommer efter det att kanske 5 år som passerat sedan parken invigdes. Det får gärna röra på sig på vissa platser typ att traktens konstnärer får ytor att visa upp sig på. Varför inte en konstrunda i påsk som går runt parken istället för att folk ska köra bil till konstnärers olika hem/ ateljéer.

Likt Kungsträdgården i Sthlm ska det finnas ett naturligt flöde av folk som bara råkar vara där. Inga återvändsgränder där det blir en häckplats för alkoholister och nazister som skrämmer livet ur passerande människor. Mopeder och cyklar som passerar i tjänsten/ jobbsyfte, gör att det känns som en naturlig plats att befinna sig på och man slipper fundera över om det finns risk för att bli överfallen av galningar som gömmer sig i buskarna.

En naturlig pulkabacke räcker långt för barnfamiljer invid ett vinteröppet kafé precis som Koppärtälten vid Hagaparken utgör ett kul utflyktsmål. Bilparkering måste vara möjlig och kanske med 3-tim P-skiva likt i vårt centrum. Handikappade och bilburna familjer måste kunna ta sig hit. Hamnen är stängd och båtägarna vill inte ha något strosande likt längsmed Fyrisån i Uppsala. Man bör satsa på folk som kommer till fotbollen vid planerna centralt, hör vad förskolor samt personal på grundskola vill ha. Ett partajande vid studentfirande och sista april kanske kan få vara här liksom firandet den 6 juni. I dag känns det som om gamla och nya centrum i Bålsta strider om vem som ska överleva bäst. Med en stadspark - där vi som bor i Mansängen och i Dyarne kan se området som "vår" egen bakgård och hålla rent där samt anmäla felaktigheter -gör att alla 15.000 boende i byn en välbehövlig samlingsplats.

Produkter för utomhusträning som dom vuxna kan använda under tiden barnen leker vore trevligt. Företaget som är representant i Sverige finns i Enköping, se deras hemsida www.norwell.se.

Gröna dalens odlarförening är mycket aktiv och har satsat mycket tid och pengar för att få jorden brukbar. Kolonilotterna bör få vara kvar på befintlig plats. Att odla mina obesprutade grönsaker är min rättighet som kommuninne- vånare sedan 1968. Barbro och Stig Røjestål

Promenadstråk med vackra träd och ett cafe med sittplatser även utomhus. lekplats och vackra rabatter och joggingslinga med en station där man kan lyfta stockar mm. Många sittplatser i närheten av lekplatsen för picknick.

Här kommer lite idéer från mig ang. Gröna Dalen området.

1/ Anlägg en "skidbacke" utmed gångvägen i centrumbacken. Kanske ha lite snökanoner där. Man behöver ju inte ha jättestora utan lagom stora. För att kunna göra snö när det inte snöar men är kallt. Det är något som jag tänkt på länge. Det finns ingen bra pulka/skidbacke i närheten. Slalombacken som finns är lite långt bort för de allra minsta och att åka kommunalt till skidbacken går inte för det finns ingen buss. Så en liten backe att åka pulka/skidor i, samt kunna grilla korv. Lagom långt bort för väldigt många barnfamiljer.

2/ En gymnastikhall vid Gröna Dalens grusplan. Bra för skolan samt bra för kommunens barn efter skoltid.

3/ Solpaneler på Gröna Dalen skolans tak så den gör skäl för namnet Gröna....Lyssna gärna på Radio Sthlm 103,3 nu framöver och hör med hur många watt som solen skiner med per dag. Räkna sedan på hur många m2 som taket har i perfekt söderläge ! Kanske går att ordna genom något solpanelsprojekt i Uppsala. Dom här kanske vill ha en testbänk (<http://www.asc.angstrom.uu.se/sv/index.html> samt att man kan få elever intresserade för teknik. Läraskolan i samma byggnad fick ju ett pris nyss ett teknik pris på 50 000 kr för teknik och byggnation. <http://www.haboportalen.se/nyheter1/laraskolan> (BILD)

Vattenpark med blommor och växter. Där man kan sitta och njuta av porlande vatten Och lukten av växter och blommor. Gärna en vattenkanal till Aronsborgsviken. Det skulle vara det bästa som skulle hända här i Bålsta. Se inte på pengar. Tänk på människornas trivsel och hälsa.

Ni har aldrig frågat tidigare vad vi vill med saker som berör oss tex sjukvård, äldrevård, barnomsorg och skola vilka är under all kritik. Låt riskbolagen ta över Gröna Dalen (men det genererar väl inga pengar till alla i kommunen). Se även till att lönerna för kommunalråd,

kommundirektörer, bonusar mm minskar. Vi har ej råd med detta. Pensionärerna får det sämre, sats på dessa grupper samt skola, sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg.. / Bålstabo sedan -50 talet.

Vattendrag
Fina parker
Promenadstråk
Träningsplatser

Många sittplatser
Stor rolig lekpark för stora och små barn, klättervägg t.ex.
En scen
Löprunda runt området

Hundrastgård
Grönområden med vatten
Belysning
Utomhuspool som Skokloster
Lunch/servering
Glassbar

Varför i hela fridens dar behöver vi en park. Lägg de pengarna + en hel del av kommunförvaltningen och kommunstyrelsens löner på äldrevården som är under all kritik. Sjukvården likaså samt en del av det på barnomsorgen och skolorna.

Tips: Titta och lär av Enköpings trädgårdar.
Gå runt och njuta av vackra växter, blommor, buskar och träd. Sitta ned på en parkbänk intill en damm.
En barnträdgård med labyrint och stockar att balansera

Hembygdsgård med djur och små stugor med försäljning av glass, hembakat mm. På vintertid kan julmarknad anordnas. Scen för uppträdande, skatepark, bana för tex bourse på sommaren och som vintertid spolas till isbana. Platser för picknick eller café som har uteplatser. Se mer på parken i Ängelholm samt Kungsträdgården i Stockholm. Titta även på Skansens upplägg.

1) Titta och lär av Enköpings trädgårdar. 2) Gå runt och njuta av vackra växter, blommor buskar och träd. Sitta ned på en parkbänk intill en damm 3) En barnträdgård med labyrint och stockar att balansera på och springa i (allt gjort av/från naturen). Trästockar från ca 30 – 75 cm.

Ett utrymme där mindre konserter kan hållas för ca 200 pers. Övervakningskameror, en damm med ankor, café. Handikappsanpassat förståss. Sittplatser.

En bro med blommor och vattenkonst. Bord och bänkar handikappsanpassad. Grillstad.

Vattenspegel/kanal, blommor, träd, parkbänkar, belysning, sten/betong figurer.

Sjö/damm för sjöfågel som hålls öppen (isfri) även vintertid. Gångstråk runt sjön för promenaden, med trädplantering. Servering i anslutning till sjön/dammen. Jämför med Lötsjön i Sundbyberg. I anslutning till sjö/damm – i området anläggs utomhusscen, jämför stadsparken i Enköping.

Promenadstråk/cykelväg runt/genom parken. Lekpark, picknickmöjligheter, grillplats, labyrint.

Blommor, träd, parkbänkar, vattenspegel, figurer i betong, belysning.

Jag vill kunna promenera i parken och ta in på ett café som ligger i parken med konst och kultur och med info om vår fantastiska historia just i gröna Dalen och närmsta omgivning.

Som boende och förälder i Håbo kommun har jag under en tid funderat på hur kommunen, företagen och innevånarna tillsammans skulle kunna skapa en trivsamt och utvecklande offentlig miljö. Jag saknar utsmyckning och naturliga samlingsplatser där ungdomar, barn, vuxna, företag och entreprenörer kan samverka. Varför inte skapa ett "Kungsan/Rålis" häri Håbo med utomhusscen för teater, musik och utomhusbio på somrarna, skridskobana på vintrarna?

En utomhusscen, med tillhörande café och en naturlig samlingsplats. En naturlig samlingsplats där vuxna och ungdomar kan mötas både på dagar och nätter. Ett café som drivs av kommunen skulle kunna innebära möjligheter för alla skolor att driva café och prova på entreprenörskap. Företagen skulle kunna hålla möten och föredrag i samlingslokal och prata om verksamheten för att säkerställa lokal utbildning och arbetskraft.. Dessutom visar företagen ett socialt ansvar på detta sätt och tänker och agerar lokalt vilket de kan använda i sin interna och externa kommunikation och därigenom stärka sitt varumärke. Använd lokalerna till mentorskap eller - varför inte möjlighet till läxhjälp? Föreningar och skolor skulle kunna använda scenen vid avslutningar och firanden av högtider, dessutom skulle det kunna bli en plats att samla Håboborna på. Vi har, om vi tänker efter ganska många kändisar från Håbo, både inom sport och kultur så varför inte lyfta fram dessa på den här platsen och visa att du som boende i Håbo kan och ska vara stolt över att komma härifrån!

Håbo representeras av i stort sett alla betong- och cementföretag i Sverige. Varför inte låta dessa vara med och bygga denna plats? Vi har företag inom bygg, ljus och ljud och en massa underbara ungdomar.

Framgångs recept

Det är ganska komplext och det är många faktorer som ska falla på plats. Samarbete mellan företag, kommunen, och ungdomarna i Håbo kommun är en förutsättning och resurser en annan. Kanske kan medel från olika EU-projekt eller liknande sökas för förundersökning och projektledning. En annan förutsättning är de boende i kommunen. Vad saknar innevånarna idag och vad vill de förbättra och ändra på— en dialog som engagerar och motiverar helt enkelt! Jag är övertygad om att vi kan få företagen och ungdomarna med oss och tillsammans kan vi bidra till ett Håbo som erbjuder förutsättningar för Möte i rörelse.

Träd, buskar, blomster, dekorationer, lekplatser för barn med olika klätter- och gunganordningar. Glass- och godisstånd. Goda utrymmen för filter där familjen kan vila.

Redan 2003 föreslog jag Håbo kommun med en skrivelse att anlägga ett litet arboretum med bland annat våra ädla lövträd på den icke byggbara marken i Gröna Dalen.

På grund av almsjukan bör almen inte komma i fråga. Även asken kan vara tveksam på grund av sjukdom. På en yta föreslår jag att rönn, oxel, fågelbär och hästkastanj, vackert blommande träd, kan bli ett dekorativt område vår och höst.

Viss inblandning av barrträd är önskvärt för att erhålla vintergrönt inslag. Vår kommun är rik på gamla alléer. Skapa en allé mellan olika parkbestånd. Utplacering av stenar som illustrerar olika bergarter.

Den blivande parken kan bli en kunskapsbank och ett undervisningsobjekt för våra skolor. För Bålstaborna kan det bli en rekreationsskälla med vackra höstfärger att njuta av.

Fina blommor och buskar
Flera bänkar att sitta på
Soplådor för människor och djur
Belysning
Övervakningskamera

Njuta av vackra växter, parkbänkar och fontäner. Sen tycker jag att man ska så ängsblommor runt om i kommunen och det gör man med elever runt om i skolorna. Varje skola får ett antal påsar och varsitt område. Kanske åk 2-3 som gör detta varje vår. Sedaan vill jag att man gör en berättarled i Bålsta som berättar hur det var förr. Tex i Kalmarsand fanns ett bageri, ugnen är t.o.m. kvar, jag kan hjälpa till!